

DET OBÄNDIGA LIVET

Tankebok om svår sjukdom och förvandling

ALRIK WILLIAMS

”Jag gick fram till spegeln övertygad om att vålnaden som stirrade på mig skulle upplösas i rök. Men nej, den stirrade tillbaka med samma förskräckelse och häpnad som jag själv, och den oundvikliga insikten infann sig att det var min egen blick jag mötte, åsynen av en gammal men ändå ny bekant-skap, mitt eget jag, mitt själv, förvandlad men likafullt jag. En total metamorfos hade skett och med den ett nytt kapitel i livet, okända marker skulle beträdas, vita blad i min livsberät-telse skrivs för konkretion, förståelse och mening. Tjugo kilo materia var bortsmält. Vem var denna nygamla människa? Vart skulle det bära av och varför? Var detta slutet eller var det början, eller både och på samma gång?”

Ur Inledningen

Alrik Williams är född i Lausanne, Schweiz, och uppvuxen i USA och Sverige och sedan 2022 bosatt i Sparreholm. Han har skrivit poesi, sagor, drama och musik samt bland mycket annat arbetat i sjukvården, inom vård och omsorg och med miljöfrågor. Efter sin operation mot bukspottkörtelcancer då fem organ avlägsnades, drev Alrik under några år en sida på Facebook – Forum för de döende – som blev en viktig kommunikationskanal för människor vilka drabbats av svår sjukdom och/eller hamnat i en döende situation. Tankeboken innehåller korta texter till årets alla dagar utifrån en livs-situation med svår sjukdom i dödens närhet.

Förord av författaren **Ulf I. Eriksson**.

Efterord av **Jenny-Ann Gunnarsson**, End of Life Doula.



ISBN 978-91-986122-3-3. Utkommer december 2022. Kan beställas via sedvanlig nätbokhandel eller förlaget, e-post order@exempla.se. Återförsäljare via Bokinfo eller order@sdist.se.

X EXEMPLA FÖRLAG